



# FILOSOFISCH CAFÉ DRACHTEN

## Nieuwsbrief – februari 2018

### DENKEN IN HET ANTROPOCEEN

Een drieluik: Filosofie over onze leefomgeving, lokaal en wereldwijd



Johan van de Gronden



**20 februari:** Johan van de Gronden – Over landschap, identiteit en gemeenschapszin

Johan van de Gronden, filosoof en oud-directeur van het Wereldnatuurfonds, trok bij de start van het project Kening fan de greide op 17 juli 2012 de vergelijking tussen de reuzenpanda en de grutto. Wanneer de toestand van het Friese weidegebied niet verandert, zal de grutto op den duur uitsterven.



Van de Gronden komt zijn uitspraak toelichten in een lezing op 20 februari aanstaande voor ons Café. Hij zal spreken over de toestand van het Friese platteland. Hij gaat in op de betekenis van de natuur voor de bewoners van Fryslân en elders, en de relatie tussen biodiversiteit en culturele diversiteit. *Onze bijdrage aan LF2018! (met dank aan gemeente Smallingerland)*



René ten Bos



**13 maart:** René ten Bos - Dwalen in het antropoceen

Moeten we nog vertellen waarom u deze avond niet mag missen? René ten Bos onze vierde Denker des Vaderlands. Zijn boek *Dwalen in het antropoceen* trok sterk de aandacht. Het antropoceen is het tijdperk waarin de mens een geologische kracht is geworden, met een vernietigende invloed op soortenrijkdom, ecologie, bodem, zee en klimaat, en daarmee in zijn eigen toekomst.

Ten Bos: 'Natuur en cultuur grijpen op elkaar in en er ontstaat een ondoorzichtige puinhoop. Ecologisch denken is dus: omgaan met ondoorzichtigheid. Daarin verdwalen is misschien iets waar we aan moeten wennen. We moeten leren omgaan met complexiteit. Daar zijn we vooralsnog niet zo goed in.'

**24 april:** Henk Manschot - Terrasofie



Henk Manschot

Nietzsche: "De aarde is ziek, en die ziekte heet de mens". Zijn remedie voor deze kwaal: blijf de aarde trouw! Leer van filosoof Henk Manschot in hoeverre Nietzsche's oproep om de aarde trouw te blijven als leidraad kan dienen voor een ecologische levenskunst. Henk Manschot heeft het over een *Nietzscheaanse terrasofie* een aarde-sofie dus, waarin niet langer de mens, maar de aarde centraal staat.

Deze avond wordt mede georganiseerd door de Drachtster bibliotheek en wordt daar ook gehouden. Voor deze avond geldt een afwijkende entreeprijs. Aanmelden kan bij [www.bibliotheekdrachten.nl/activiteiten](http://www.bibliotheekdrachten.nl/activiteiten).

*Zie voor locaties en prijzen onze website*

Onze websites : [www.filosofischcafedrachten.nl](http://www.filosofischcafedrachten.nl) of <https://www.facebook.com/Filosofischcafedrachten/>  
E-mail: [filosofischcafedrachten@gmail.com](mailto:filosofischcafedrachten@gmail.com)